



Een blik én een stap vooruit

Beste COV-lid,

Voor ik deze nieuwjaarsboodschap schreef, nam ik even de tijd om te lezen wat ik jou de voorbije jaren wenste. Ik werd er zowaar stil van. Niet van verwondering, wel van verontwaardiging. Waar we 2017 instapten met een heleboel dromen over wereldvrede, oplossingen voor het vluchtelingenprobleem, een rationeler beleid van onze regering, ... kunnen we na 365 dagen alleen maar vaststellen: dromen zijn bedrog! Op regeringsvlak waren ja-nee-spelletjes of het doorschuiven van de zwarte piet blijkbaar meer prioritair dan het voeren van een degelijk beleid. En als er dan iets beslist werd, was de gewone burger meestal de pineut.

Ook het debat over de zware pensioenen en belangrijke onderwijsdossiers zoals een plan basisonderwijs zijn nog steeds niet van de baan. Een klein lichtpuntje is dat minister Crevits alleszins haar voornemen blijft herhalen om het basisonderwijs te versterken. Ondertussen is wel het groot onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren gelanceerd. Jij en ik weten al lang én elke dag dat we hard werken en ons tweehonderd procent inzetten. Dat de burn-out-cijfers gemiddeld hoger liggen in onze sector, zegt genoeg. Het verwondert ook niet, want leerkrachten werken liever tot ze er bij neervallen dan dat ze eens duidelijk nee zeggen tegen een zoveelste extra opdracht, een werkgroepvergadering of overleg tijdens de pauze of na de schooluren.

Dat onze algemeen secretaris met een "het is genoeg geweest!" oproept om de rangen, die tegen elkaar werden opgezet, te sluiten en samen acties voor te bereiden is pertinent. Onze leden vragen het. Het is hoog tijd dat we de rug rechten en reageren tegen de strategie om iedereen lam te slaan met besparingsmaatregelen, langere loopbanen en bijkomende taken. Gelaten in een hoekje blijven zitten, is niet aan de orde. We vragen de regering(en) op te houden met budgetneutrale aanpassingen. Af en toe werden er toch nog miljoenen gevonden, maar wat aan basisonderwijs toekwam, was niet meer dan een druppel op een hete plaat.

Desalniettemin wil ik een warme oproep doen aan jou om je te blijven inzetten op dat waar je sterk in bent: onderwijzen. Ik hoop dat je daar ook in 2018 voldoening in vindt. Zorg ook voor genoeg kwali-tijd voor jezelf en je gezin. Zij zijn de eersten die er recht op hebben.

Ik wens je een gezond, vreugdevol en succesrijk jaar!