



RIK RENCKENS

# Kerstmis is voor hen

Hoe kan je Kerstmis vieren  
na een jaar waarin zoveel leed is gezien?  
Ook al is Kerstmis heel dichtbij,  
voor ons en voor heel de wereld,  
toch blijven ellende en onmenselijkheid  
ons nieuws overheersen.

Wat staat de bewoners van Aleppo nog te wachten?  
Hoevelen worden nu slachtoffer van het presidentieel regime?  
Libanon zit vol met Syrische vluchtelingen, te vol,  
en daar krijg je geen bed, bad en brood.  
De Europese landen vinden elkaar nog te weinig  
in een menswaardige opvang.  
Mensenrechten worden geschonden  
in Turkije, de Filippijnen, Rusland,  
en binnenkort ook in de Verenigde Staten?

Gelukkig dat er een kerstfeest is.  
Niet om dan de zorgen van de wereld opzij te zetten.  
Maar Kerstmis is een krachtige trigger  
om te beseffen wat de redding zou kunnen zijn  
voor onze wereld.  
Met Kerstmis gedenken christenen  
dat God zich identificeert met een bijzondere mens.

Zijn kracht wordt zichtbaar in een mens  
die weldoend rondgaat en gekruisigd wordt.  
Dat is een unieke boodschap,  
dikwijls ondergesneeuwd in schattige kerststallen,  
helemaal verdwenen tussen de kerstversiering  
of overroepen door lawaaierige kerstmannen.

In een kindje in een voederbak  
heeft die boodschap een eerste vorm gekregen.  
Nu komt zij op de wereld  
in de gestalten van vluchtelingengezinnen,  
in de vraag van volkeren in oorlogsgebieden,  
in het lijden van de eenzamen in onze omgeving.  
Met Kerstmis vieren christenen  
dat de God van Jezus bij hen wil zijn.  
Dat er voor hen hoop en leven is,  
omdat zij nooit uit Zijn aandacht zijn.

Mogen vele christenen Hem daar ontdekken.  
Dat zij in hun kerststal  
de lijdende schapen van onze wereld plaatsen,  
dat ze Hem en hen in hun hart en in hun leven binnenlaten.