

# Denk dan aan

HELENA DESIRON



Beste leraar,

Welke dag is het vandaag? Als leraar hoef je niet lang na te denken over het antwoord, planmatig en organisatorisch sterk als je bent voor je job. Maar eerst een andere vraag.

Hoe was jouw dag vandaag? Was hij gewoon, spannend, gezellig, druk, bemoedigend, verrassend, uitputtend, te lang, veel te snel om, hoofdpijninducerend? Als leraar is elke dag anders. Elke dag maak je school en werk je met mensen. Elke dag opnieuw wil je er staan. En elke dag valt er iets heel erg mee en pakken andere dingen compleet anders uit dan je dacht, of mislukken ze gewoonweg. Want lesgeven in een basisschool is mensenwerk, en ook kinderen moeten weten dat "falen mag".

Toch is het dan belangrijk dat er zoiets bestaat als "Dag van de leraar" of "**Wereldlerarendag**". Dat is ook dit jaar weer op **5 oktober**. Diep vanbinnen wil je immers elke dag de leraar van de dag zijn voor je leerlingen, met alle kennis en levenskunst die jij kan overbrengen. Dat lukt niet elke dag. En dat is frustrerend.

Er zijn zorgen over kinderen in een preciaire thuissituatie, met een ontwikkelingsstoornis of beperking, zorgen over tijdsgebrek, jobzekerheid en je pensioen morgen, over het aantal leerlingen en uren, de toestand van je klaslokalen en school, over je zieke collega of de verkoudheid die je zelf al dagen onderdrukt, over het inspectierapport, het zorgoverleg en het ondersteuningsmodel, ...

Dan wil ik je aanmoedigen, lieve leraar, om te denken aan vandaag. Niet dat ik mindfulness en "leven in het nu" voorstel als magische oplossing voor de werkdruk die jij als leraar ondergaat. Dat zou simplistisch en incorrect zijn. Maar ik ben wel trots op wat je vandaag en elke dag doet, als juf of meester voor een nieuwe generatie medeburgers. Denk aan wat er vandaag wel goed ging. Aan de glimlach van die ene leerling achterin de klas die het nog steeds moeilijk heeft, maar nu weet dat er aan hem gedacht wordt. Aan het schouderklopje van je collega bij de koffie. Aan de nieuwe klasuitstap die je aan het plannen bent. Aan de veerkracht die je ook vandaag toonde bij je leerlingen en collega's. Aan de nieuwe manieren die je aanbiedt om kinderen te laten bewegen. Aan de orde die je wist te scheppen in de chaos van de klas net voor de middagpauze. Denk aan jezelf als leraar, vooraan de klas, geen makkelijke positie maar één waar je trots mag op zijn.

Want niet elke dag is **Wereldlerarendag**. Maar wel is elke dag één waarop je als leraar je beste beentje voorzet. Jouw dagelijkse inzet mag en zal gewaardeerd worden. Dank je wel, leraar! Een fijne dag!

*En als je twijfelt  
Of als je dwaalt  
Denk dan aan vandaag  
Denk dan aan vandaag  
Denk dan aan vandaag  
Was het ooit zo goed zoals vandaag*

(uit "Denk dan aan vandaag", album "Liever uit balans", Jonas Winterland)